

# De spin SEBASTIAAN

Dit is de spin Sebastiaan.  
Het is niet goed met hem gegaan.

LUISTER!

Hij zei tot alle and're spinnen:  
Vreemd, ik weet niet wat ik heb,  
maar ik krijg zo'n drang vanbinnen  
tot het weven van een web.

Zeiden alle and're spinnen:  
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,  
kom, Sebastiaan, laat dat nou,  
wou je aan een web beginnen  
in die vreselijke kou?

Zei Sebastiaan tot de spinnen:  
't Web hoeft niet zo groot te zijn,  
't hoeft niet buiten, 't kan ook binnen  
ergens achter een gordijn.

Zeiden alle and're spinnen:  
O, Sebastiaan, nee Sebastiaan,  
toe Sebastiaan, toom je in!  
Het is zo gevaarlijk binnen,  
zo gevaarlijk voor een spin.



Zei Sebastiaan eigenzinnig:  
Nee, de drang is mij te groot.  
Zeiden alle and'ren innig:  
Sebastiaan, dit wordt je dood ...

O, o, o Sebastiaan!  
Het is niet goed met hem gegaan.

Door het raam klom hij naar binnen.  
Eigenzinnig! En niet bang.  
Zeiden alle and're spinnen:  
Kijk, daar gaat hij met zijn drang!

PAUZE

Na een poosje werd toen even  
dit berichtje doorgegeven:  
Binnen werd een moord gepleegd.  
Sebastiaan is opgeveegd.



Annie M.G. Schmidt



Wie zijn jouw groepsleden?

Welke strofen moet jij kennen?



Wat hebben jullie nodig?

Dit moet ik onthouden:

Kleur wat jij meebrengt.

